

Er wordt afscheid genomen van Leo in de aula van uitvaartzorg Depoorter, Steenstraat 1 in Bredene, op **vrijdag 3 januari 2025**, in beperkte familiekring.

Nadien zal de as van Leo bewaard worden in de warmte van zijn gezin.

Speciale dank aan het voltallige team van woonzorgcentrum Westerhauwe.

U kan persoonlijk afscheid nemen van Leo in het funerarium van uitvaartzorg Depoorter, Steenstraat 1 in Bredene, elke weekdag van 15 tot 16 uur, behalve op zon- en feestdagen.

Op dinsdag 24 december is groeten mogelijk in de voormiddag, na telefonische afspraak.  
Groeten is mogelijk tot en met vrijdag 27 december.

Rouwadres: familie Greven, p/a uitvaart Depoorter, Nukkerstraat 86, 8450 Bredene

Online condoleren is mogelijk via [www.uitvaartdepoorter.be](http://www.uitvaartdepoorter.be)

Uitvaart met zorg Depoorter - Bredene - Tel. 059 32 16 91



Liefdevolle herinnering aan

de heer

# Leo Greven

weduwnaar van Monique Huyghe

geboren in Oostende op 2 september 1939 en  
overleden in woonzorgcentrum Westerhauwe  
in Bredene op 19 december 2024.

Leo blijft in de gedachten van

Wouter en Adèle Greven

Jay

Brad

Shellie en Sam

Ilka Greven en Azubuike Erobu

Annabelle Njonguo

Thérèse (†) Greven en Alfons (†) Loncke

Elise (†) Greven en Gustaaf (†) Vrambout

Agnes (†) Greven en Désiré (†) Knockaert

Fernand (†) Greven en Annie Vanbeveren

Marie Rose Huyghe en André Myny

De families Greven en Huyghe delen mee in dit verdriet.

*zijn kinderen en kleinkinderen*

*zijn zussen, broer, schoonzussen en schoonbroers*



Ik laat je los,  
ik neem je mee,  
in mij blijf je bestaan.  
Je zit in al mijn lachen,  
bent bij elke traan.

In mijn hart neem ik je mee  
vandaag, en alle dagen.  
De pijn van jou hier bij me missen,  
zal ik met al mijn liefde dragen.

Ik laat je los,  
ik neem je mee.  
Maak je geen zorgen om mijn tranen.  
Ik red het wel, ik ben oké.

*Ilka*

Samen, herenigd.  
Een nieuwe traan die vloeit.  
Een nieuw sterretje die schittert.  
Een glimlach die verschijnt,  
als we aan jou terugdenken.

Opa, wat zullen we je missen.  
Je kon niet meer, maar we weten  
dat je voor ons alles hebt doorstaan.  
Ga nu maar en bescherm mij,  
zoals je altijd hebt gedaan.

*Annabelle*