



Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering

Luc (†) VANWASSENHOVE

Nele

Kris en Tamara VANWASSENHOVE - LENOIR

Mathias en Hanne

haar kinderen en kleinkinderen

De families VERMAUT en VANWASSENHOVE

De familie BECQUAERT - D'HERT

De uitvaartmis zal opgedragen worden in beperkte familiekring
in de Sint-Jozefkerk te Bredene-Sas op donderdag 4 februari 2021 om 11 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiekerlder op de begraafplaats van Bredene-Priorij.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Nicole in het uitvaartcentrum Depoorter,
Steenstraat 1 te Bredene, elke dag van 15u tot 16u.

Rouwadres: Familie Vanwassenhove, Driesweg 4 - 1742 Ternat

Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Bredene - T. 059 32 16 91 • Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Nicole Vermaut

Coiffeuse Nicole

Weduwe van Lucien Vanwassenhove



Geboren te Oostende op 24 november 1947
en plots overleden in revalidatiecentrum het Kei
te Oostduinkerke op 29 januari 2021.

Een leven vol geluk en liefde en veel geluk heeft ze gehad.
Met uitdagingen die ze steeds grootmoedig heeft aangepakt
en een kapperszaak "coiffeuse Nicole" die ze succesvol en
met veel passie heeft uitgebouwd. Ze heeft ook veel zorgen
gehad en tegenslagen maar zij hield stand en bleef vol trots
de proeven des levens doorstaan.

Helaas speelde de gezondheid haar parten en hebben we dan
ook afscheid moeten nemen van een zeer bijzondere moeder,
grootmoeder, vrouw, en zaakvoerder.

Een hoofdstuk des levens wordt hierbij onverbiddelijk
afgesloten maar ze laat aan ons allen een herinnering achter
vol geluk en vooral een grenzeloze liefde.

Merci mama.