

Micheline blijft in de gedachten van
Adelin Fouquet (†) en Gisèle Salliau (†)

haar ouders

Eveline en Reginald Fouquet – Chamorre
Elke en Diederik Annys – Rathé
Amélie, Elouise
Niels en Stephanie Annys – Serruys
Keith, Oona
Bieke en Robbert Annys – Vranken

Paul Fouquet
Nicholas Fouquet
Axelle Fouquet

haar zus, broer, schoonbroer, neven en nichten

De families Fouquet - Salliau

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de aula van crematorium Polderbos, Grintweg 120 in Oostende, op vrijdag 18 augustus 2023 om 10.30 uur, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Bredene-Priorij, in familiekring.

Speciale dank aan huisartsenpraktijk Groenendijk met in het bijzonder Kenny De Decker, het voltallige team van WZC Jacky Maes met in het bijzonder hoofdverpleegkundige Ine en de vele familie en vrienden voor alle goede zorgen.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Micheline in het uitvaartcentrum Depoorter, Steenstraat 1 in Bredene, elke weekdag van 16u tot 17u. Groeten is mogelijk tot en met woensdag 9 augustus 2023.

Rouwadres: Familie Fouquet, Guido Gezellestraat 8, 8400 Oostende

Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Bredene - T. 059 32 16 91 • Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw Micheline Fouquet

Liefdevolle zus van Eveline en Paul

Super (groot) tante van Elke, Niels, Bieke, Nicholas, Axelle
Amélie, Elouise, Keith en Oona

Geboren op 25 mei 1963 en rustig ingeslapen
in het woonzorgcentrum Jacky Maes in Bredene
op 4 augustus 2023.



Michelinetje, onze “dancing queen” for life.
Je leven was als het ware dat van een ster,
maar dan zonder dat je dat ooit hebt beseft.
Iedereen kende je en iedereen wou je graag kennen.
"J'aime la vie" was een beetje je levensmoto,
eentje waar wij nog veel van kunnen leren.
Je huppelde vaak door het leven, een gelukkig leven.
Een leven die mama en papa je zo graag hebben gegeven.
“The sound of music” was je drijfveer en je beste vriend.
So “we thank you for the music and the joy you brought”.
Want we zingen nog allemaal je liedjes uit volle borst mee.
Liedjes die voor altijd een herinnering aan jou zullen blijven.

Micheline, we vieren graag je leven. Het was er eentje van familie, liefde, reizen en muziek. Een heel bijzonder en speciaal leven, want het bleek al gauw dat je niet was zoals de anderen. Dat je eentje uit de duizend was. En dat hebben we allemaal mogen ervaren. Want wat werd je door iedereen graag gezien. Je werd omringd door een warme familie, in het bijzonder je gezin. Voor mama en papa was je hun prinsesje. Ze wilden dat je zoveel mogelijk liefde kreeg en overal mee naar toe kon gaan. Elke reis, elke uitstap heb je samen met hen gedaan. Elk feestje of etentje, en het waren er veel, was je er altijd graag bij. Je kinderlijke ongeremdheid en je liefde voor iedereen was altijd hartverwarmend. De tijd is gekomen om afscheid te nemen van een bijzonder iemand, van ons Michelinetje. Het prinsesje is eindelijk terug bij mama en papa.