

Marie-Thérèse Pape

zijn echtgenote

Carolien en Andres Vermote - Depoorter 🐾
Astrid en Stijn Depoorter - De Bruyn 🐾
Diether en Miriam Depoorter - Gorris
Frederik en Annelie Vermote - Beyaert
Merel Vermote
Matteo Vermote
Alessandra Vermote
Bernard en Sonja Vermote - Vandersteegen
Anouk Vermote
Xander Vermote

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten

De families Vermote - Verleye en Pape - Becue

De uitvaartplechtigheid zal opgedragen worden in beperkte familiekring in de Sint-Jan-Baptistkerk te Stalhille,
op WOENSDAG 16 DECEMBER 2020, gevolgd door de crematie met nadien de bijzetting in de urnekelder
op de begraafplaats van Stalhille.

Speciale dank aan zijn huisarts, zijn thuisverpleging Willaert, zijn kinesist Ronny en het dagcentrum AZ Sint Jan Brugge.

Rouwadres: Familie Vermote - Cathilleweg 70, 8490 Stalhille

Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Jabbeke - T. 050 38 55 66 • Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21



Dankbare herinnering aan

de heer

Norbert Vermote

Fruithandelaar, lid van OKRA

Echtgenoot van
mevrouw Marie-Thérèse Pape

° Oostende, 7 augustus 1935

† Stalhille, 9 december 2020



*Als je moet afgeven wat je het meest lief hebt,
wat je het meest bewondert,
waar je het meest respect voor hebt,
wie je het meest nodig hebt,
waar je nog zoveel dingen wou mee doen,
waar je nog zoveel tegen te vertellen had,
die nog zoveel te betekenen had hier bij ons, bij jullie...
dan is er plots geen gisteren, geen vandaag en geen morgen meer,
maar wel dankbaarheid en een blijvende plaats in onze harten.*

Pa, Opa, je was een man van de zee, jarenlang bezieler van het Oostendse handelsleven. Je had de kracht om mensen samen te brengen en in beweging te zetten met je aanstekelijk optimisme en charisma. Bij moeilijke momenten troostte je ons met de woorden: "Tijd geeft raad, we komen er wel uit".

De laatste jaren kon je samen met Ma intens genieten van jouw kleinkinderen en gaf je wijze levenslessen mee.

Moedig beleefde je de laatste tocht in je onrechtvaardige strijd, omringd door hen die je zo dierbaar waren.

Bedankt voor zoveel liefde en steun die we al die jaren hebben ervaren.

Rust nu maar zacht lieve Pa, Opa.